

Mijn overgrootvader Maarten Alderden (van het witte hek/de barbier/kak)

Maarten Alderden Mzn. geboren op 9 juni 1872 en overleden op 30 maart 1947. Hij was de vader van mijn oma van vaders kant, zij was de jongste dochter van Maarten en had nog 8 broers en zussen boven zich.

Mijn oma vertelde heel vaak en vol trots over haar ouders. Haar vader was een geboren en getogen Aalsmeerder. Hij kwam uit een kwekers familie en had zelf een grote kwekerij met veel personeel. Hij kon er een goede boterham mee verdienen en ook de gezinnen van zijn personeelsleden hadden het goed voor die tijd.

Naast kweker wat hij ook vooral ondernemer. Een vooruitstrevende man die altijd bezig was met verbeteringen en vooruitgang. Zeker niet alleen voor zijn eigen bedrijf of gezin, maar ook voor de Aalsmeeders en zeker voor de Farregatters (Aalsmeer-Oost heette toen al het Farregat)



Maarten was oprichter van de bloemenveiling 'Bloemenlust' (foto hieronder) en daarvan voorzitter van 1911 tot 1917. Daarnaast was hij medeoprichter van de Aalsmeerse Harmonie, van Turnvereniging Aalsmeer, de coöperatieve bakkerij 'de Eendracht', de 'coöperatieve slagerij' (nadien slagerij van Kroes) en hij was voorzitter van de Wilhelmina-vereeniging, die bekend werd door het organiseren van Bloemencorso (zie artikel uit het Leidsch Dagblad van 1 september 1930) en de kermis bij de Kalappenbrug. Ook het geboortefeest van prinses Juliana in 1909 werd door de Wilhelmina-vereeniging groots gevierd. (foto links)



**Bloemencorso.**  
Op Woensdag 10 September a.s. zal door de Wilhelmina-vereeniging te Aalsmeer-Oost een bloemencorso worden georganiseerd, waaraan kan worden deelgenomen door personen, reclame- en vrachtauto's, rijwielen, paren- en groepen-rijwielen, enz. De stoet wordt opgesteld tusschen Machinebrug en Kalappenbrug, gaat langs Oosteinderweg naar het dorp; terug langs Oosteinderweg, Machineweg, Aalsmeerderweg, Schinkeldijk, Oosteinderweg, tot op het feestterrein.

Dat ondernemende had hij niet van een vreemde. In een eerder familieverhaal heb ik verteld dat zijn vader al aardbeienplanten exporteerde naar Amerika en dat was voor die tijd ook al zeer uitzonderlijk.

Je kan wel zeggen zo vader zo zoon; Maarten (toen nog jr.) had dezelfde ondernemersgeest als zijn vader. De plannen om naar Amerika te emigreren gingen niet door omdat mijn overgrootmoeder voet bij stuk hield en weigerde uit Aalsmeer te vertrekken, aan de beide Maarten's had het niet gelegen.



Dat er geld was kwam uit verschillende dingen naar voren. Er zijn altijd veel foto's gemaakt, voor die tijd een dure aangelegenheid. Toen mijn opa en oma gingen trouwen (1934) zei hij: "onze jongste gaat nu trouwen, een mooie gelegenheid om ons hele gezin op de foto te zetten". Er werd een bus gehuurd en het hele gezelschap, alle kinderen met hun man/vrouw togen naar Amsterdam om met elkaar een foto te laten 'schieten' .





Alle ontwikkelingen die in zijn tijd ontstonden hadden zijn aandacht en omdat er ook geld was, kon Maarten deze nieuwerwetse dingen ook aanschaffen, hij was één van de eerste Aalsmeerders met elektriciteit, een auto, telefoon . . .

Maar hij investeerde ook in het uitbreiden van zijn bedrijf en het bouwen van een huis. Daarnaast was hij zorgzaam voor de gemeenschap en werd gezien als een sociaal mens.

De liefde voor het kwekers vak kreeg mijn oma mee van haar vader. Op zijn kwekerij had zij een



eigen 'bed' waar ze bloemen in teelde. Haar vader maakte voor haar een eigen veilinglijst, de bloemen werden door hem meegenomen naar de veiling en de volgende dag bespraken ze samen wat haar bloemen hadden opgeleverd. Dat geld mocht ze houden en zo begon ze haar eerste schreden te zetten in de bloemenwereld. Mijn oma hield van het vak, ze heeft samen met mijn opa de kwekerij van zijn vader overgenomen en altijd keihard en vol liefde gewerkt op 'haar' anjer-kwekerij.

Maarten had 3 bijnamen waarvan de eerste de bekendste is.

#### Maarten van het witte hek:

Hij liet een huis bouwen aan de Oosteinderweg 161 in Aalsmeer, dat bekend werd als het huis met het Witte Hek. De reden zal duidelijk zijn, voor het huis stond een wit hek. (en dat hek staat er nog steeds) Niet alleen hij maar ook zijn nakomelingen stonden en staan daardoor bekend als de Alderdens van het Witte Hek.

#### Maarten de barbier:

Naast kweker en bestuurslid van verschillende verenigingen was hij ook kapper. Niet een kapper in de zin dat hij een kapperszaak had, nee hij knipte en schoor overleden mannen. Tijdens het afleggen zorgde hij dat de overleden man keurig gekapt en geschoren in de kist kwam te liggen. Zijn vrouw verzorgde het afleggen van overleden Farregatters. Zij was ook baakster. Dus als er 's nachts aan de deur geklopt werd, konden ze aan het aantal kloppen horen of er iemand overleden was, of dat er een kindje op komst was en wie er uit bed moest om te helpen.

#### Maarten Kak:

Zijn derde bijnaam was 'kak' . . . en die bijnaam heeft hij pas gekregen na zijn overlijden. Vlak voor zijn dood, eigenlijk op het moment van overlijden zei hij: "Ik moet eerst nog kakken" . . .



Mijn overgrootvader Maarten Alderden heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld, en nu nog. De verhalen van mijn oma staan in mijn geheugen gegrift en gaande weg realiseerde ik mij steeds meer, wat voor man hij was, juist in die tijd. Hij heeft veel betekend voor zijn gezin, zijn nakomelingen, voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor Aalsmeer.