

Even voorstellen . . .

Er zijn in mijn familie veel verhalen, leuke verhalen, spannende, soms ook verdrietige, maar als ik er over nadenk, altijd wel bijzonder. Bijzonder? Ja eigenlijk wel.

De gebeurtenissen in veel verhalen blijken namelijk hun tijd ver vooruit.

Ik heb de verhalen van alle kanten gehoord, van mijn ouders en grootouders. Maar natuurlijk ook mijn eigen herinneringen. Als kind vind je dingen heel gewoon, maar nu koester ik al die herinneringen.

De verhalen zitten in mijn hoofd en ik vertel ze met de regelmaat van de klok tegen de mensen om me heen, mensen die ik ken, maar ook tegen mensen die je 'zomaar' ergens tegenkomt. En in zo'n onverwacht gesprek komt dan een onderwerp ter sprake die aanleiding geeft om één van mijn familie-verhalen te vertellen.

Wat ik me de laatste tijd afvraag is: "Gaan onze familie-verhalen straks verloren?" Natuurlijk heb ik mijn zoons de verhalen verteld, maar ja, toch weer een generatie verder, blijft het hetzelfde verhaal, en de generatie daarna . . . ?? Er zijn zelfs verhalen over de opa van mijn oma, rondom het jaar 1900, dat moet toch bewaard blijven!

Pas geleden had ik weer een mooi gesprek waar verschillende familie-verhalen ter sprake kwamen. Mijn gesprekspartner vertelde dat iemand in zijn familie alle verhalen had opgeschreven en een boekje uit uitgegeven. Dat had direct mijn aandacht . . . een boekje met mijn familie verhalen, dat zou mooi zijn. Alles laten bezinken en ik bedacht dat ik niet gelijk aan een boek zou beginnen, maar mijn aanpak wordt anders.

Ik ga mijn verhalen eerst stuk-voor-stuk schrijven en ik zal ze voorzien van wat foto's. Want in onze familie zijn niet alleen veel verhalen maar ook veel fotografen. Ja, zelfs van voor 1900 zijn er foto's die inmiddels allemaal digitaal gemaakt zijn.

Ik ga de verhalen plaatsen op deze website en tja . . . wie weet bundel ik ze nog eens in een mooi boekje zodat er naast al het digitale 'geweld' ook nog een papieren herinnering komt.

Ik ben Louise Hofman, geboren op 9 januari 1960

Dochter van Johannes Hofman en Adriana Maria van Thiel.

Mijn vader (Joop) is de zoon van Aldert Johannis Hofman en Alberdina Christina Alderden.

Mijn moeder (Addy) is de dochter van Johannes Mathijs van Thiel en Adriana Hendrika Maria Lambregts.

Hieronder mijn ouders en grootouders maar er komen verhalen die nog generaties verder terug gaan.



opa en oma Hofman

mijn ouders

opa en oma van Thiel